

İĞNEADA, LİMANKÖY, KIYIKÖY GEZİSİ

Yaz sonu yaklaşırken, Marmara Bölgesinin güzelliklerle dolu Istranca Dağları bölgesinin yeşilini, doğasını görme isteği bir kez daha içimizde uyandığında bölgenin değişmez rehberi Dr. Şerafettin Çengel'i aramızda yetti. Kendisi 3 Eylülde başlayıp 4 Eylül akşamında bitecek olan gezi programını hazırlamıştı bile...

Hemen hazırlıklara girildi. Öncelikle gezinin maliyeti çıkarılmıyordu. Malum mühendislerin, açlık ile tokluk arasında yaşadığı günümüzde, maliyetlerde kılı kırk yarmalıydık ki doğa severleri ülkemizin en güzel doğal güzellikleri ile buluşturabilelim. Derken, ikisi ilk öğretim öğrencisi olmak üzere tam onsekiz doğa sever buluşmaya karar verdik. Bunlar içerisinde meslektaşlarımız içerisinde olup ta mesleğini yapmıyanlar da oldu. Özellikle de bu gezgin arkadaşlarımız "arazi" anılarını bir kez daha canlandırmış olmanın zevkini yaşadılar. Başka meslek mensubu doğaseverler ise ne şanslı olduğumuzu mesleğimizin kıymetini bilmemiz gerektiğini bir kez daha bizlere hatırlattılar.

İlk gün sisli ve hafif yağmur çisesi altında, biraz endişe ve merak ile ilk duraktan yolcularımızı almaya başladık. Acaba hava daha kötüye gider miydi? İflah olmaz İstanbul trafiğinde neyse ki fazla zaman kaybı yaşamadan beklediğimiz yolcularımızı söz verdiğimiz saatlerde sözleştiğimiz yerlerden topladık. Yalnızca bir çiftimiz sağlık nedeni ile gelemedi. Onlara da geçmiş olsun dileklerimizi yollayıp, Trakya yollarına düştük. Yolda, midibüste çay servisini yolcularımız ile imcece usulü hazırlayıp, 5 yıldız konforunu anımsatırcasına ikram etmemiz, sabah haberlerini gazetelerinden okuyan yolculamızda ilk tebensümlere neden oluyordu.

İlk önemli etabımız, Çorlu'dan sevgili rehberimiz Şerafettin Çengel ile buluşma idi. Değerli eşi ve oğlu ile buluştuktan sonra tüm doğa gönüllüleri tanışmış olduk ve de yola revan olduk. İlk durağımız, Vize yakınlarında

bir MTA sondajı şantiyesi oldu. Burada ünlü sondajcı çaylarını içerken yaşamında sondaj görmemiş arkadaşlarımıza sondaj, karot, tij ve sondajın "çamurunu" tanıştırdık.

Şerafettin arkadaş yol güzergahımız, uğrayacağımız yerler, konaklama yeri ile ilgili bilgiler verirken ilk durağımız Mahya Tepe (1031 metre) ye tırmanmaya başladık. Yol kenarında artık rehberimizin dost olduğu meyve satıcısından alınan meyveler hemen oracıkta yok edildi. Henüz Eylül başında olmamıza rağmen, tepede ısının bu denli azalması bizlere birazda kışı hatırlatıyordu. Tepe üzerindeki askeri radar tesislerini gezme arzumuz mevzuata takıldığı için çevreye biraz bakıp geri döndük. Fakat oradan yani kilometrelerce öteden İğneada'nın görüntüsü çok güzeldi.

Nihayet Demirköy'e varış ve hayli acıkmış midelerimiz öğle yemeği ile doyarken, üzerine içilen çaylar keyifli anlara dönüştü. Yolcu yolunda gerek misali, yola revan olup, akşam saatlerinde İğneada'ya ulaştık. Öncelikle otelde kalınacak odaların halledilmesi, odalara yerleşme ve kısa bir dinlenmeden sonra, denize girileceğini umut eden yol arka-



daşlarımız mayolarını da alıp, sahile inildi. Akşam gelecek sağanağın habercisi gibi hava öyle serinledi ki denize girme hayali hepimizin içinde sanki ukde gibi kalıverdi. Güzelim plajların önünden hasretle bakınarak, İğneada'nın, balığı ile ünlü limanında vaziyet aldık. Büyük bir sevgi ile iri palamutları inceledikten sonra, limanı gören nefis manzaralı, salaş ve sevimli meyhanenin sahibi ile en sıkı pazarlıkları yaparak akşam yemeği yerimizi garantilemiş olduk. Taze palamutlar ile yeşil salata ve yanında beyaz şarap, rakı, eşsiz İğneada manzarası ve yeni dostluklar ile yorgunluklar atıldı. Bu arada bardaktan boşanırcasına yağan yağmur bu finalin erken bitmesine neden oldu tabii.

Ertesi gün masmavi bir gökyüzü ile uyanıp otelde güzel bir kahvaltıdan sonra Limanköy gezildi. Köyün misafirhane ve kütüphanesi görülmeye değer güzellikte idi. Her köyümüzde böyle kütüphane ve köy konağı olsa kalkınmışlık sorunumuz kalmazdı herhalde. Bu arada kütüphanede bir de İngilizce dil kursunun olduğunu öğrendik!

Daha sonra orman alan içinde yarım saatlik yolculuktan sonra Bulgaristan sınırına ulaştık. Burada birazda jeoloji incelemesinde bulunarak bazaltlara şöyle biraz çekiç salladık. Daha sonraki durak ise terkedilmiş bir demir, bakır madeni oldu. Burada da bolca ma-



lakit, hematitlere çekiç sallayıp, öğle yemeğini yemek üzere Balaban köyüne doğru orman içinde yol aldık. Harika bir doğal ortamda, dere üzerinde kurulmuş masalarda alabalıklarımızı yiyip, üzerine bir kahve molasından sonra kısa süre ile bir mermer sahası gezildi.

Ünü giderek yayılan Dupnisa Mağarası ise sonraki durağımızdı. Kalabalıktan ününün ne kadar olduğu anlaşılıyordu tabii. İçerideki sarkit ve diktlerin bir kısmı vahşice define avcılarının hışmına uğramış olsa da görülmeye değer çok güzel bir oluşum.

Buradan yine İğneada ve otelden eşyaların alınması ile yavaşça dönüş yoluna başlıyoruz. Yolda Demirköye uğrayıp antik top döküm fırınları incelendi. Dört Üniversitenin ortaklaşa yaptığı kazı çalışmaları halen devam ediyor. Büyük olasılıkla dökümhane Osmanlıdan daha eski uygarlıklara kadar uzanıyor olmalı?

Uzun bir yolculuktan sonra, Kıyıköy'de bir çay molası ve arkasından yine uzunca bir yolculuk. Çorluda rehberimiz Şerafettin Çengelden en kısa sürede tekrar buluşma sözleri ile vedalaşma. Bu arada dönüş yolunda rehberin sıkı sınavını da unutmamak gerek. Neyse ki soruları herkes bildi de hocamız üzülmedi.

İstanbul dönüşü yine yağmur çiselemesi eşliğinde, oldukça hüzünlü. Gezi arkadaşlarından güzel bir çay, kahve ikramı dönüşte renk kattı. Bakırköye varıldığında saatler gece yarısını çoktan geçmiş. Hararetle ve en kısa sürede yeni doğa gezilerinde birlikte olmak sözleri ile tek tek vedalaşma.

Sonbaharı böylesine güzel bir gezi ile karşılamak geziye katılan herkesi mutlu kıldı. İki günlük de olsa, yeşil vahalarda geçirilen bu günler yaşamın zevkini biraz daha hissettirdi katılımcılara.

İstanbul Şubenin yeni doğa gezilerinde görüşmek umut ve dilekleri ile hoşçakalın doğaseverler..

İSTANBUL JEOLJİ SEMPOZYUMU 16-18 ARALIKTA YAPILACAK

İstanbul yerbilimsel gizemini korumaya devam ediyor. İstanbul'un jeolojik özellikleri üzerine yapılan çalışmalar arttıkça, çözülmeye gereken problemlerin de sayısı artmaktadır. Saygın yerbilimciler olası İstanbul Depremi ile ilgili çalışmalarına ara vermeden devam ederken, vatandaşlar ise neredeyse İstanbul'un her sokağında zemin etütlerini yaptırmaya tüm hızıyla devam ediyor. Őubemize geçen yıl onaylatılan rapor sayısı binlerle ifade ediliyor. Çok sayıda raporun yapıldığı bir kentte tüm jeolojik problemlerin çözülmüş olmasını beklemek gerekir. Oysa İstanbul'da geçen sempozyumdan bu yana değişen hiçbir şey yok. Eski çalışmalardan yapılan alıntılar sorgulanmadan raporlara konmakta, bu da uygulamada oldukça ciddi so-

runlara yol açmaktadır. İstanbul'un aktif tektonik özellikleri tam olarak henüz bilinmiyor. İstanbul'un yer bilimsel ve çevresel sorunları artarak devam ediyor. Çalışmalar arttıkça bu sorunların çözümlerinin olgunlaşması kaçınılmaz olacaktır. Bu yıl **Kadir Has Üniversitesi**'nde ikincisi gerçekleştirilerek olan ve iki yılda bir yapılması düşünülen **"İstanbul'un Jeolojisi Sempozyumu II"** nin yerbilimleri ile ilgili bir çok probleme ışık tutacağına inanıyor, katkılarınızı bekliyoruz.



İSTANBUL ŐUBEMİZ TÜYAP 24. KİTAP FUARI'NDAYDI

Artık geleneksel olan ve 8 -16 Ekim 2005 tarihleri arasında etkinliklerini sürdürecektir olan kitap fuarına bu yıl TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Őube Başkanlığı olarak katılıyoruz.

Yerimiz, fuarda sivil toplum örgütleri ile kamu yararına çalışan meslek örgütlerine ayrılan 4 no.lu salondadır. Standımız, 8 Ekimdeki ilk günde, kitap severler tarafından büyük ilgi ile izlendi. Bize ayrılan yerde güzel aydınlatılmış raflarımızda kitaplarımız, dergilerimiz yanında mineraller, fosiller de sergilendi. Polarizan mikroskopta onları inceleme fırsatı da bulan özellikle küçük meraklılar standımızı ziyaret sırasında bol bol Őeker almayı da ihmal etmediler.

Kitap furındaki diğer etkinliğimiz ise; 12 Ekim 2005 te saat: 16:30-17:45 arasında Büyükkada Konferans Salonunda "10 Milyon Yıldan Günümüze İSTANBUL" konulu konferans sayın Prof.Dr. Mehmet SAKINÇ ve 14 Ekim 2005 te saat: 14:15-15:15 arasında Büyükkada konferans salonunda "Doğanın Evrimi ve Zaman" sayın Prof.Dr. A.M. Celal ŐENGÖR sunacaklardır. Ayrıca bilimin bağımsız, dogmalardan uzak özgür ortamlarda yapılabilmesi için kişisel gayretlerinden dolayı sayın Celal ŐENGÖR'e İstanbul Őubemiz adına ödölü verilecektir.

